



1902 ²⁹/₁₁ 2002

Norrköpings Kontoristförening



Norrköpings Kontoristförening 100 år

Tankar inför ett jubileum

Etthundra år har förflutit sedan Norrköpings Kontoristförening bildades vid en sammankomst på Stadshuset i Norrköping den 29 november 1902. Det är en aktningvärd ålder som vi känner stor respekt för.

Vid föreningens femtioårsjubileum 1952 var Norrköping alltså rikets fjärde stad med betydande dominans av skogs- och textilindustri med den betydelse det, liksom samhällslivet i övrigt, hade haft för föreningens verksamhet. Föreningen hade till sin förvaltning kunnat summera ett antal betydande donationer vars ändamål var att främja utbildningsnivån och hjälpa behövande och det var tack vare en lönsam industriell och merkantil verksamhet i staden, som donationerna kunnat ske.

När det nu förflutit ytterligare femtio år har stadens näringsliv en annorlunda karaktär. Textilindustrin är helt avvecklad medan däremot skogsindustrin glädjande nog intar en betydande roll i näringslivet. För föreningens verksamhet har Holmens Bruk alltid intagit en framträdande roll i så måtto att en betydande del av donationsmedlen överlämnades med villkor att aktieinnehavet i Holmen skulle bestå. Så är fallet och bolagets utdelningspolitik har i högsta grad gynnat stipendiater och andra som kommit i åtnjutande av donationer. Vi har därför valt att i början av denna skrift ta in samma bild som fanns i jubileumsskriften 1952. Det kan som en speciell företeelse nämnas att föreningen på gamla Holmens tid genom innehavet av A-aktier var den röstmässigt fjärde största ägaren.

Vi hyser stor aktning för stiftare och donatorer, vars framsynthet givit föreningen möjlighet att oavsett omvärldens förändringar verka för en ökad individuell kompetensutveckling och möjlighet att sträcka ut en hjälpande hand.

Det är med glädje och intresse som föreningens nuvarande styrelse kan summera de gångna åren så att Norrköpings Kontoristförening alltså är en förening i tiden. Vi önskar föreningen lycka till inför framtiden

Norrköping i oktober 2002

Lars Falkenlind
Ordförande

Cecilia Wittek Nuija
v. Ordförande

Leontine Häggman
Kassör

Lena Ahrén
Sekreterare

Barbro Holmqvist
Intendent

Magnus Tegström
Ledamot

Margareta Ljung
Suppleant

Sylvia Gustafsson
Suppleant

HISTORIK

Etthundra år är mänskligt sett en lång tidsrymd men för en livskraftig organisation är det de första hundra åren. Vi har valt att i det följande citera historiken för de första femtio åren ur den jubileumsskrift som utgavs 1952 och därefter fylla på med det vi kunnat utröna för senare tid.

Upprinnelsen

Den första upprinnelsen till Norrköpings Kontoristförenings bildande var en insändare i Norrköpings Tidningar för den 31 okt. 1902, vilken vi här in extenso återger:

(Det är ett hätt, ...)

(Insändt.)

Kontoristförening i Norrköping.

Att Norrköping, som i så många hänseenden går framåt och som har en så stor kontorist- och handelsbiträdekår, icke eger en kontoristförening, är märkvärdigt och har nog vid många tillfällen dryftats och önskats, fast af skilda orsaker en dylik tyvärr hittills ej kommit till stånd.

En kontoristförening, som har till ändamål att ena stadens handels- och kontorspersonal till samfärd sträfvan för gemensamma intressen och verka för att höja kåren i intellektuellt och materiellt hänseende genom handelevetenskapliga föreläsningar samt eventuellt undervisning i språk m. m., skulle helt visst, om den komme till stånd, omfattas med välvilja af både herrar principaler och kontorister.

Undertecknad, som i en Skänestad, betydligt mindre än Norrköping, sett en dylik förenings goda resultat, ville med detta framlägga frågan, hvarefter de som hysa intresse för densamma torde insända sina adresser till »Kontorist», denna tidning, i och för åstadkommande af offentlig diskussion om saken.

Kontorist.

Denna insändare besvarades dagen därpå av Algot Sandberg, bokhållare vid Norrköpings Tapetfabrik, vilken i flera år tänkt på bildandet av en kontoristkårens egen förening. Kontakt ordnades mellan dem båda, varvid det befanns att bakom den första insändaren dolde sig kontoristen hos Norrköpings Tricotfabrik, Torwald Ringstrand. Efter denna första tvåmannakommitté samlades ett 20-tal kontorsanställda i dåvarande kassören i Axel Anderzén & C:s Eftr. John Perssons bostad, varvid en interimsstyrelse tillsattes och ett upprop utfärdades med anteckningslistor om medlemskap, vilka listor cirkulerade på olika arbetsplatser. Interimsstyrelsen kallade så till sammanträde genom annons i de båda stadstidningarna, ÖD och NT, av följande utseende:

Bästa svenska fabrikat Lika hållbart och varmt som ryska
Lager hos Lewander & Pettersson i Norrköping. (14710)

Kontorister!

De af Norrköpings Herrar Kontorister, som intressera sig för bildandet af en »Kontoristförening» här i staden, behagade sammanträda å *Stadshuset* öfre våning Lördagen den 29 November 1902 kl. 7,30 e. m., för att besluta om en sådan förenings bildande.

Å sammanträdet kommer att framläggas ett Förslag till Stadgar, ävensom anteckningslista för inträde i föreningen.

De Herrar Principaler, som intressera sig för föreningen och önska befrämja dess tillkomst, inbjudas att öfvervara sammanträdet.

(19067)

Interimsstyrelsen.

Vid detta sammanträde, som bevistades av ett stort antal kontorister och leddes av bemälda Sandberg, beslöts enhälligt bildandet av Norrköpings Kontoristförening och genomgicks ett av interimsstyrelsen upprättat förslag till stadgar t. o. m. § 24, varefter sammanträdet upplöstes på grund av den sena timmen. Nästa sammanträde hölls redan den 7 dec. 1902 på hotell W-6, och de personer, som antecknat sig på anmälningslistorna (icke mindre än cirka 160 personer hade preliminärt antecknat sig) men ej infunnit sig till den konstituerande stämman, erhöll nu skriftlig kallelse. 78 medlemmar hade vid detta andra sammanträde, som leddes av lagerchefen Henning Malmborg, erlagt stadgad inträdesavgift, och före årets slut hade 106 kontorister erlagt sådan avgift. Vid detta sammanträde tillsattes en tremannakommitté bestående av hrr G. A. Svahn, Birger Isberg och Edv. Bohman, vilka till ett senare sammanträde skulle inkomma med förslag på lämpliga kandidater till styrelse.

Nästa sammanträde hölls den 17 dec. och nu antogs resterande §§ 25—65 i stadgarna och valkommitténs förslag till styrelse upptog icke mindre än 18 personer. När det



ALG. SANDBERG,
ordf. vid konstituerande
sammanträdet samt 2:e
sekr. i den första styrelsen.

skulle väljas ordförande var det emellertid ingen som ville åtaga sig detta viktiga värv, men till slut enades man om att ordförandevallet skulle ske med slutna sedlar, och nu gick det bättre. Ovan omnämnde Malmborg erhöll högsta röstetalet, 19 röster, och till den övriga styrelsen, som förutom ordföranden skulle bestå av åtta ledamöter, valdes Carl Sidwall (v. ordf.), J. Klarin (1:e sekr.), Alg. Sandberg (2:e sekr.), Rob. Wadner (skattmästare), Ludv. Andersson (intendent), C. L. Nilsson, Gust. Kjellberg och Rich. Pettersson. Till suppleanter utsågs de närmast i röstetal kommande kandidaterna, nämligen John Persson, Torwald Ringstrand, Anton Johansson och Carl O. F. Johnsons.

Lokalfrågan

För den unga föreningen framstod som det första villkoret för en framgångsrik utveckling behovet av ett eget hem, en lokal, som kunde bli ett andra hem för de unga kontorister, som ännu ej fått den egna härden. På ett av de första styrelsesammanträdena, den 29 dec. 1902, tillsattes en kommitté på tre personer med uppgift att försöka få fram lämplig lokal. Kommittén anmälde på sommaren 1903, att den funnit en våning 2 tr. upp i fastigheten Hamngatan 2 om 5 rum och kök, men som ägaren, konsthandlare Jean Lawski, icke kunde hålla på den någon längre tid, förhyrde styrelsen på eget bevåg lokalen från den 1 okt. 1903 med rätt att, när föreningen hade tillfrågats, få förlänga hyrestiden till 5 år, i vilket fall hyresvärden utlovade vissa reparationer. Våningen var försedd med gasupplysning, men beslöt föreningen att själv bekosta installation av elektriskt ljus. Hyran fastställdes till 900 kr. per år, en i våra ögon billig penning för en 5-rummare, men för den nya föreningen ett ekonomiskt äventyr, ty förutom hyran skulle våningen också möbleras. På allmänt sammanträde den 29 juli 1903 bekräftade föreningen styrelsens åtgärder i frågan och antog 5-årsförhyrningen samt anslog 2.000 kr. till elektrifiering och möblering. På den första årsdagen den 29 nov. 1903 kunde föreningsordföranden inviga och över-

lämna lokalen, och då hade styrelsen även inköpt ett piano från firman Gustafsson & Ljungqvist för 900 kr. på avbetalning, att amorteras under 9 år! Ett välvilligt erbjudande, som gott vittnar om arbetsgivarnas vänliga inställning till den nya föreningen.

Föreningen växte emellertid och stugan blev för trång, ty av 5-rumsvåningen skulle vaktmästaren disponera ett rum och kök, varför styrelsen såg sig om efter ökade utrymmen. Dessa fanns så småningom i det av Norrköpings stad ägda huset Hamngatan 12, där andra och tredje våningarna förhyrdes från den 1 okt. 1909. Översta våningen skulle disponeras såsom matservering, företrädesvis för föreningsmedlemmar, varför mer än hälften av den till 3.000 kr. fixerade årshyran återkom som inkomst från denna återuthyrning. Matserveringen visade sig vara svårskött, varför en uppdelning av hyreskontraktet med staden skedde från den 1 okt. 1914, varvid föreningen tecknade sig för våningen 1 trappa upp och dåvarande innehavaren av matserveringen hyrde översta våningen.

Staden sålde emellertid denna fastighet till privatperson, som fordrade betydligt högre hyra, och föreningsstyrelsen såg sig nödsakad att söka nya vägar för att lösa lokalfrågan på ett varaktigare sätt. På initiativ av ordf. herr Frithiof Larson bildades den 14 juni 1918 Norrköpings Kontoristförenings Fastighets AB med ett aktiekapital av 20.000 kr. och med uppgift att tillhandahålla föreningen lämplig lokal. Av Norrköpings stad förvärvades fastigheten nr 43 vid G. Rådstugugatan och i den gamla byggnaden iordningställdes andra våningen till föreningslokal, vilket skedde icke utan svårigheter, ty även då fanns under första världskriget en hyreslag, som förbjöd uppsägning av hyresgäster. I denna lokal kunde föreningen inflytta i början av år 1919, och invigdes den för sitt ändamål den 15 febr.

Lokalfrågan var dock icke slutgiltigt ordnad, enär rummen var små med 96 kvm golvyta, fördelad på samlingshall, bibliotek och styrelserum förutom trapphall och vaktmästarebostad. Inför den starka medlemsökningen åren 1919—1923 blev läget sådant, att fastighetsbolagets styrelse (som givetvis var sammansatt av ledamöter i föreningsstyrelsen) fick ta under övervägande nybebyggelse på den stora tomten



Fastigheten
Hamngatan 12.

eller att genom fastighetsbyte söka erhålla bättre lokaler. Det senare alternativet valdes, då ett erbjudande år 1924 att köpa grosshandlare C. Th. Du Rietz fastighet nr 1 kv. Vin-

pipan yppade sig, samtidigt som en spekulant på den gamla fastigheten anmälde sig.

I denna fastighet, N. Kungsgatan 23, erhöles en präktig lokal om 6 rum och kök med hall för en årshyra av, till att börja med, 1.500 kr. och givetvis med fastighetsbolaget



Du Rietzka fastigheten N. Kungsgatan 23, där föreningens nuvarande hem inrymmes.

såsom hyresvärd. På föreningens 22-årsdag den 29 nov. 1924 ägde invigningen rum, och den enda ändringen, som behövde vidtas, var en skjutdörr mellan biblioteket och stora samlingsalen. Här har föreningen alltjämt sitt hem-

vist, ehuru fastigheten försålts, vilket skedde år 1946 på grund av det osäkerhetsmoment, som låg däri, att både Brädd- och Kungsgatorna skulle breddas åt vårt håll i den generalplan, som då var under utarbetande och som under 1952 blivit framlagd.

Ekonomiska förvaltningen

Redan från början har föreningens angelägenheter handhafs av en styrelse, bestående av ordförande och åtta ledamöter, vilket var fastställt i stadgarna intill dess omorganisationen skedde år 1941, då styrelsens antal kunde bestämmas av årsmötet och för ett år i taget. Under åren 1941—1944 var antalet styrelseledamöter reducerat till fem inkl. ordföranden, men därefter har antalet återställts till nio.

Ett livsvillkor för en förening som vår är, att den äger en styrelse, vars medlemmar är besjälade av den rätta glöden för att utföra det förtroendeuppdrag, som de är satta att verkställa. En genomgång av de 50 årens protokoll



Illustrationen härövan visar interimsstyrelsens redovisning (skriven med sekr. J. Klarins prydliga handstil) till den definitivt valda styrelsen, med de tre första utgiftsverifikationerna. Som en kuriositet kan vi omnämna, att föreningen på den tiden, före Brattsystemets dagar, hade egna rättig-

heter för ett visst antal dagar per år. En räkning från Norrköpings Utskänknings Aktie Bolag upptar bl. a. 3 kv. Tesdorps Punsch à 1: 30 och 1 lit. Hennessy whisky à 4: 25! Det var andra tider då.

vittnar om mängden av de frågor, som styrelsen haft att fatta beslut i, och de resultat, som uppnåtts, är ett gott bevis på att Norrköpings Kontoristförening alltid företrätts av personer som vetat göra sin plikt.

Föreningen, som för sina utgifter endast har årsavgifter från medlemmarna att lita till som fast inkomstkälla, har under de gångna åren haft problem att brottas med, och det hade säkerligen varit en hopplös uppgift, om ej föreningen gång efter annan hade kunnat räkna med stöd från arbetsgivarnas sida, eller, som det hette när seklet var ungt, »principalerna». När föreningen konstituerades på Stads-huset, kom den första angenäma överraskningen. Från konsul G. af Ekenstam anlände nämligen ett brev med in-
 liggande 100 kr. till de första viktigare utgifterna. Ur brevet citerar vi följande rader: »Må Ni lyckas sätta Eder förening högt för bildning och frihet och hjälp för hvarandra och må Ni aldrig glömma de gamla ordstävven, att

'Enighet gifver styrka' och att
 'Kunskap är magt'».

Redan den 7 mars 1903, då sammanträde hölls med föreningen på hotell W-6, kunde ordföranden meddela, att grossh. Frans Blom s:or donerat 500 kr. och Norrköpings Bryggeri AB 100 kr. och vid styrelsesammanträde den 6 maj meddelades, att Axel Andersén & C:is Eftr. lämnat 100 kr., samtidigt som Handelsföreningen i Norrköping genom protokollsutdrag delgav föreningen sitt beslut om, att ställa 2.000 kr. till vårt förfogande, att i ett eller två stipendier under två år utdelas för handelsstudier utomlands.

Vi förflyttar oss nu till år 1909. Grosshandlaren och rid-daren Pehr Swartz glädde oss då med den första större donationen, nämligen 5.000 kr., och begärde styrelsens förslag hur medlen skulle användas, och det blev 2.500 kr., vars avkastning skulle användas till anordnande av kurser i levande språk och köpmansvetenskap, och 2.500 kr. att betala vissa skulder med, och sedan en tid hade gått, skulle hela beloppets avkastning gå till kursverksamheten. 1917 var ett märkesår, då styrelsen tog initiativ till Stipendiefonden, vilken under första året inbragte en summa av *kr.* 11.500:—. Fondens hela kapital har åstadkommits på följande sätt:

Grosshandl. Frans Blom S:or	5.000:—
AB Rundströms Maskinaffär	1.000:—
Holmens Bruks- & Fabriks AB	1.000:—
AB Förenade Yllefabrikerna	1.000:—
G. V. Rundström & Co	1.000:—
Norrköpings Rederi AB	1.000:—
H. Unér AB	500:—
Grosshandl. Helge Ehrenborg	500:—
AB Axel Andersén & Co:s Eftr.	500:—
Basaren på Strömsholmen, dec. 1920	6.141: 56
Räntemedel under tillblivelsen	2.358: 44

Kr. 20.000:—

1918 erhöles en ny donation, denna gång från en av föreningens aktiva medlemmar och stiftare, prokuristen Edv. A. Andersson, som i sitt testamente förordnat, att avkastningen skulle till varje jul utdelas till en eller två behövande kontorister. Samma år satte styrelsen även i gång med aktie-

teckning till det nystartade Fastighetsbolaget, där en stor del medlemmar efter råd och lägenhet tecknade sig för 1—5 aktier à 50 kr. och även en del välvilliga firmor tecknade större eller mindre belopp. Föreningen behövde endast teckna sig för 1.500 kr. av det till 20.000 kr. fastställda kapitalet, ett resultat, som helt får tillskrivas den driftiga styrelsen med kamrer Frithiof Larson i spetsen. Sedan har aktieägarna donerat sina aktieinnehav till föreningen eller dess Änke- & Pupillkassa, så att f. n. endast 6 andelar är ute i den fria marknaden. Under åren 1918—1925 fick föreningen regelbundet mottaga 100 kr. varje år av grosshandl. Albin Zetterström, även stiftare och styrelseledamot under sin aktiva tid. Dessa medel förvaltades på sin tid under namnet Understödkassan, vilken hade en stor mission att fylla efter första världskriget, tillsammans med föreningens egen Understödsfond.

1940 erhöles föreningen sin näst största donation. En av de kvinnliga medlemmarna, fröken Maria Pehrsson, förordnade i sitt testamente, att, sedan hennes egendom, bl. a. en fastighet, realiserats, en femtedel skulle tillfalla föreningens kvinnliga sektion och avkastningen utdelas till äldre arbetslösa kontorister med förtursrätt för de som längst tillhört Kvinnliga Kontoristföreningen. Fondens kapitalbelopp är *kr.* 16.258:—. 1941 slutligen erhöles föreningen sin mest storslagna donation, i det att en av föreningens ständiga, passiva medlemmar, direktören i Drags AB Edward Blomberg och hans maka, i sitt år 1936 skrivna testamente förordnade att aktier i Holmens Bruk, Drags AB samt Skandinaviska Banken till ett dagsvärde, då donationen gjordes, av *kr.* 75.000:—, skulle tillfalla Norrköpings Kontoristförening att förvaltas under namnet »Ida och Edward Blomberg's Donationsfond» och den årliga avkastningen utdelas till resestipendier åt manliga kontorister. Av donationsbrevet framgår med all önskvärd tydlighet, att det var föreningsstyrelsens initiativ år 1917 som inspirerat donator till denna glädjande handling. Avkastningen å föreningens egen stipendiefond har därefter uteslutande använts till resestipendier åt kvinnliga kontorister.

En donation, dock ej kontanta pengar, är den som en medlem, hr Viktor Olsson, gjorde och som bokförts på inventariekontot till ett ursprungligt värde av 2.000 kr., vilket utgör grunden till vårt bibliotek. Slutligen bör omnämnas styrelsens initiativ till en Änke- & Pupillkassa, vilken startade sin insamlingskampanj på föreningens 25-årsdag den 3 dec. 1927. Ett insamlingsresultat, som dock ej inkommit i föreningens egen bokföring, är hopbringandet av grundplåten till »Hem för gamla kontorister», som ingår i Fastighetsbolagets kapital, som därigenom ökats med 10.000 kr. och som har föreningens 40-årsjubileum till födelsedag.

Den senaste donationen tillhör egentligen NKF:s Manskör men förvaltas av föreningen. Den erhöles år 1947 av Olga och Carl Kalin i samband med sångkörens 25-årsjubileum. Avkastningen å kapitalet, *kr.* 3.000:—, skall användas till kvartettsångens befrämjande inom föreningen.

Det är med stor tacksamhet som vi erinrar om alla dessa välgörarens omtanke om vår kära förening, vilka alla skapat

en god hävstång för vidare utveckling inte bara för föreningen utan även för dess medlemmar, som blir i tillfälle att komma i åtnjutande av dess stipendier.

Om vi då till slut skall titta lite på vad som finns på *kreditsidan*, kan vi nämna, att den största utgiftsposten givetvis har samband med lokalen. I hyror, bränsle och belysning har under årens lopp utbetalats i runt tal kr. 99.000:—. Att i detalj räkna upp alla de summor, som kallas löpande utgifter, skulle dock enbart trötta, varför vi här inskränker oss till att delge vad som har kunnat utträttas med de fonder som kommit föreningen till del, vilket vi för enkelhetens skull meddelar i tabellform:

Från föreningens stipendiefond:

1903	Yngve Andrén	1.000:—	
1904	dito	1.000:—	
1922	Ivan Bohman	1.200:—	
1923	John Appelqvist	1.000:—	
1925	Evald Dahlin	1.500:—	
1926	Roland Brynje	500:—	
	Yngve Hjelm	500:—	1.000:—
1929	Lars Bohman	500:—	
	Birger Frey	1.000:—	1.500:—
1930	Lars Bohman	500:—	
	Hilding Fernström	1.000:—	1.500:—
1931	Harry Adamson	1.000:—	
1932	Olof Bohman	1.100:—	
1933	Nils Johansson	1.100:—	
1934	Tore Gustafsson	1.000:—	
1935	Torsten Larson	1.000:—	
1936	Nils Erik Bergström	250:—	
1937	Sven Erik Zachrison	1.150:—	
1938	Lennart Englund	1.200:—	
1939	Gösta Westin	800:—	
1946	Majken Andersson	1.500:—	
	Marianne Danielson	1.500:—	
	Gulli Johnson	1.500:—	4.500:—
1948	Kerstin Tullenbåge	700:—	
	Inggerd Malmberg	700:—	1.400:—
1949	Kerstin Ohlsson	500:—	
	Ingrid Carlson	500:—	1.000:—
1950	Gärda Nilsson	500:—	
1951	Anna Björneholm	500:—	
1952	Stina Berg	600:—	
			Kronor 26.800:—

Från Edw. Blombergbs Donationsfond:

1946	Gösta Enqvist	2.500:—	
	Olof Almenberg	3.000:—	
	Gunnar Sandberg	2.000:—	
	Nils Björkman	2.500:—	10.000:—
1947	Stig Edlund	2.000:—	
	Lennart Dahlström	1.500:—	
	Per Olov Björklund	1.500:—	5.000:—
1948	Sture Erikson	2.000:—	
	Åke Pettersson-Byrge	1.000:—	
	Gösta V. Jansson	1.000:—	
	Ragnar Angström	1.000:—	5.000:—
1949	Sören Larsson	2.000:—	
	Arne Sandqvist	1.000:—	
	Karl G. Bergström	1.000:—	
	Åke Claesson	1.000:—	5.000:—

1950	Rune Lyderon	2.000:—	
	Ulf Westerlund	2.000:—	
	Torsten Holm	1.000:—	5.000:—
1951	Hans Persson	2.000:—	
	Elof Setterberg	1.500:—	
	Torsten Westerlund	1.500:—	5.000:—
1952	Hans Nordström	2.400:—	
	Gunnar Tollin	1.300:—	
	Jean Johansson	1.300:—	5.000:—
			Kr. 40.000:—

Från Maria Pebrssons Donationsfond:

1943—1951		Kr. 2.800:—
-----------	--	-------------

Från Änke- & Pupillkassan:

1937—1951		Kr. 1.693: 28
-----------	--	---------------

Från Understödsfonden & Understöds-kassan:

1906—1940		Kr. 7.365:—
-----------	--	-------------

Från Edv. A. Anderssons Julgåva:

1918—1951		Kr. 7.297: 02
-----------	--	---------------

Intresseorganisation

I slutet av första världskriget uppstod en hel del nya företag med stort behov av arbetskraft, särskilt inom kontoristyrket, vilket nogsnamt illustreras av den kurva, som visar medlemsökningen i kap. V. När så den oundvikliga kraschen kom med den ohyggliga mara som heter arbetslöshet, framträdde i bjärt dager bristen på en organisation, som tillvaratog kontoristkårens intressen. De nya företagen försvann lika hastigt som de uppstått och gamla stabila firmor stod på huvudet, vilket hade till följd, att många kontorister i vår stad blev ställda på bar backe.



Disp. EINAR CARLBRING, Göteborgs Kontoristförenings o. Svenska Kontoristförbundets ordf.

På initiativ av disponent Einar Carlbring, dåvarande ordf. i Göteborgs Kontoristförening, blev samtliga kontoristföreningar i Sverige inbjudna till en kongress i Göteborg utställningsåret 1923, vilken hölls den 12—14 juli i närvaro av ett 70-tal ombud från 27 föreningar. Bland de frågor, som behandlades, märktes »Kontoristernas rättsliga ställning», »Pensionsfrågan», »Platsförmedlingen och dess inflytande på lönenivån» och »Åtgärder för sammanförande

av alla landets föreningar till gemensam strävan för uppnående av de mål som kongressen uttalat sig för». I sistnämnda ämne höll disp. Carlbring ett föredrag som inledning och efter diskussionen uttalade man sig för bildandet av en sammanslutning, som i dopet fick namnet Svenska Kontoristföreningarnas Förbund och som sedermera bytte namn till Svenska Kontoristförbundet. I förbundets strävanden för bättre förhållanden, tog Norrköpings Kontoristförening verksamt del genom aktivt arbete av de delegater, som representerade vår förening i SKF, och bör det i en historik som denna dragas fram några särskilda data.

En av de första åtgärderna var pensionsfrågan, i vilken fråga förbundet genom uppvaktnings hos socialministern år 1925 avlämnade en till Konungen ställd skrivelse med anhållan om vidtagande av åtgärder för att få rättsförhållandet i pensionshänseende mellan anställda och arbetsgivare lagfäst. Ungefär samtidigt togs frågan om de affärsanställdas arbetsförhållanden upp, varvid samarbete söktes med socialstyrelsen, som tidigare gjort en utredning i saken. Då någon lagstiftning om kontoristernas rättsliga ställning i arbetet icke kunde förväntas inom den närmaste tiden, beslöts på kongressen år 1926 att söka få fram ett normalkontrakt, baserat på begreppet gängse kutym och sedvänja. Pensionsfrågan släpptes dock icke, utan i okt. 1926 gjordes en ny framstöt till regeringen med en anhållan om utredning beträffande på vilket sätt erforderlig trygghet lämpligen kunde erhållas åt arbetsgivarnas utfästelser om pension till anställd personal. Förbundet, och dessförinnan vår förening, har ju även genom samverkan med SPP vidgat intresset för pensionsfrågan, och den omfattning SPP erhållit inom tjänstemannapensioneringen torde vara så välkänd, att ytterligare ordande härom är överflödigt. På den tiden Kontoristtidningen utkom, hade SPP regelbundet en propagandartikel inne av aktuarien Emil Liedstrand. Interessesträvandena fick fastare former sedan förbundet vid kongressen i Norrköping år 1929, vid vilken vår förening tillsammans med Kvinnliga Kontoristföreningen stod såsom värdar, antagit det förut omnämnda förslaget till normalkontrakt, innehållande bl. a. allmänna anställningsvillkor, vilket förslag nu kunde godkännas och efter godkännande från arbetsgivaresidan skulle läggas som norm för anställning på kontor.

Vi är nu i denna korta resumé framme vid år 1930, då förbundet hade uppnått en medlemsnumerär av 8.000. De privatanställda blev detta år plötsligt föremål för stor uppmärksamhet, särskilt från de politiska partiernas sida, och upprinnelsen till detta intresse torde främst vara att söka i förbundets åtgärder att vinna enhetliga bestämmelser i arbetsvillkoren på grundval av beslutet på Norrköpingskongressen. Liberala Föreningen i Stockholm tillsatte en kommitté med professor Martin Fehr i spetsen för utredning i frågan och som sakkunniga i denna kommitté kallades bl. a. tvenne ledamöter från vårt förbund, nämligen fröken Edith Lindblom och hr Viktor Holmberg. Vid samma tid väckte hr Sigfrid Hansson (s) en motion i riksdagen om befogenhet för förlikningsmannainstitutionen i avsikt att även för



Notarien
WILH. KLINGBERG,
Svenska Kontorist-
förbundets första
ombudsman.

tjänsteställda, utan att egentlig konflikt eller arbetsnedläggelse förelåg, skulle kunna ingripa med en opartisk tredje man, om meningsskiljaktigheter förelåg i någon fråga mellan parterna. Slutligen kom också hr Järtes m. fl. (h) motion med begäran om utredning av tjänstemännens anställningsförhållanden. I juli 1931 tillsattes så en kunglig kommitté för utredning av frågan om lagstiftning ang. arbetsavtal för affärsanställda och i denna valdes en representant för förbundet.

Under tiden som lagstiftningsarbetet pågick, arbetade förbundet vidare på de frågor som allt oftare framkom i anställningsfrågor och kunde göra sin stämman hörd för tillvaratagande av de privatanställdas intressen. Till kongressen i Sundsvall år 1932 motionerade Norrköpings Kontoristförening om utredning av möjligheterna för anställandet av en fast ombudsman och två år senare vid kongressen i Stockholm beslutades i denna riktning, sedan de större kontoristföreningarna genom ökning av årsavgifterna och ställandet av garantier tillförsäkrat det ekonomiska underlaget, och som första innehavare av denna befattning utsågs sedermera notarien Wilh. Klingberg, som tillträdde ombudsmannabefattningen den 1 febr. 1934.

I och med tillkomsten av förenings- och förhandlingsrättslagen, som trädde i kraft från den 1 jan. år 1937, hade förbundet erhållit det stöd, som gjorde det möjligt, att som jämställd part kunna uppträda vid förhandlingsbordet. Första tiden hade förbundet registrerat sig hos socialstyrelsen enl. § 8 i nämnda lag, dvs. att förbundets medlemmar hade tecknat sig för, att genom opinionsbildning och förhandlingar med arbetsgivarna söka uppnå förbättringar i villkoren. Strejkvapnet fick således ej användas som det yttersta påtryckningsmedlet. Organisationsformen var ny och framkomligheten oprövad, varför man måste känna sig för. Idén överensstämde ju också helt med de intentioner, som allt sedan starten varit ledstjärnan för vår förening, ävensom kontentan av diskussionerna vid förbundsstarten år 1923, att kontoristerna kunde anses som arbetsgivarnas förtroendemän och ej borde stå i motsatsförhållande till dem.



Tyvär fattade ej motparten den utsträckta handen och då förbundsledningen och ombudsmännen ej kunde redovisa så goda resultat, som andra likartade organisationer, fattades 1937 de beslut som ledde till omorganisation och registrering enl. § 9 hos socialstyrelsen, samtidigt som den s. k. »fredsförpliktelsen» uppsades och namnet ändrades till Handelstjänstemannaförbundet och dettas anslutning till De Anställdas Centralorganisation (Daco) verkställdes.

1941 var vår förening, efter ett genomgripande utredningsarbete av den dåvarande styrelsen och med förbundsstyrelsens medgivande och välsignelse, redo att fatta ett nytt viktigt beslut i organisatoriskt avseende, nämligen delning av organisationen i en ideellt, filantropisk förening och en lokalförening av Handelstjänstemannaförbundet, vilken enbart skulle handha det rent fackliga eller intressearbetet. Styrelsen hoppades givetvis att medlemmarna skulle kunna ha intresse av att kvarstå som medlemmar i båda föreningarna, allra helst som avgiften i NKF blev så obetydlig som 15 kr. per år och 10 kr. för ungdomsavdelningens medlemmar. Det finns ju dock fortfarande en hel del värden kvar, icke minst inom intresseområdet, där en hel del kan uträttas inom opinionsbildningens gebit. Samma beslut, som gjordes detta år av oss, hade tidigare fattats av Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, och efter oss följde senare även Göteborgs Kontoristförening och Sveriges Kontoristförening i Stockholm.

Medlemsantalet

Föreningens medlemsantal har under åren givetvis ej kunnat undgå att få kännning av de mera djupgående ingripandena i organisatoriskt hänseende eller växlande konjunkturer. Till belysande av fluktuationerna i medlemsstocken är ovanstående kurva ganska intressant.

Från starten år 1902 och fram till år 1911 är det en tämligen jämn stigning. Stegringen från 1916 till 1920 har samband med den på annat ställe omnämnda livliga affärsverksamheten under slutet av första världskriget. Så följde den katastrofala efterkrigstiden och därefter den konjunkturförbättring som inträdde under åren 1928—32. Sistnämnda år började den världsdpression, som hade Kreugerkraschen som följd och för Sveriges del en strejk inom byggnadsbranschen, som varade i nio månader. 1934 började kurvan åter att gå uppåt och nu var det säkerligen det nyvaknande intresset för organisationsarbetet inom Svenska Kontoristförbundet, som i och med detta år fick den halvtidsengagerade fasta sekreteraren, fröken Edith Lindblom. 1936 var det som den Kvinnliga Kontoristföreningen sammanslogs med vår och tillförde oss 71 nya medlemmar. 1937 var det år då kontoristförbundet omorganiserades till Handelstjänstemannaförbundet. Inom Dacos ram överenskomms att endast kontorister inom handel skulle få tillhöra vår förening, vilket hade till följd en sänkning av det aktiva

medlemsbeståndet, medan de passiva ökades i nästan exakt samma omfattning genom att industrikontorister och andra, som ej längre kunde vara aktiva medlemmar i organisatoriskt hänseende, överfördes till passiv medlemsform. 1941 visar så den verkliga källbacken, då medlemsantalet rutschade ner till nästan hälften, vilket berodde på den delning av verksamheten, som då beslutades.

Slutligen ser vi den tid, då ungdomsavdelningen stormade fram efter andra världskrigets slut, vilket kanske i någon mån ytterligare stimulerades av att fondmedel från Blomberghska och vår egen Stipendiefond nu kunde utdelas för utomlandsvistelse.

Den inre verksamheten

Redan i de första stadgarna, som antogs på konstituerande sammanträdet den 29 nov. 1902, fastställdes följande ändamål med föreningens verksamhet:

»att ena Norrköpings kontorister till samfärd sträfvän för gemensamma intressen;

att befordra kamratskap mellan medlemmarna;

att understödja medlem som råkat i oförvållad nöd.

Föreningen skall sålunda verka för att höja kåren i intellektuellt och materiellt hänseende, samt vid behof söka åt medlemmarna kostnadsfritt anskaffa lämpliga befattningar.

För uppnående af dessa mål skall föreningen arbeta hufvudsakligast genom

att anskaffa en lämplig till medlemmarnes disposition stående lokal, innehållande bland annat läsrum med erforderliga tidningar samt i den mån föreningens tillgångar det medgifva, bilda ett bibliotek att beagnas af medlemmarne;

att söka anordna billighetskurser i köpmannavetenskaper och levande språk samt hållande af föredrag i allmänbildande ämnen;

att afsätta en viss del af föreningens inkomster till bildandet af en understödsfond;

att sätta sig i förbindelse med herrar principaler, för att söka förmå dessa dels till föreningen uppgifva inom deras personal uppstående vakanser, dels vid fyllandet af dessa lemna företräde åt föreningens medlemmar; samt

att inom föreningen bilda sjuk- och begravnings-, understöds- och pensionskassor.»

Under sysslandet med lokal- och möbleringsfrågorna, försumrades ingalunda övriga i ovanstående programförklaring upptagna syftsmål och medel. Man var också fullt på det klara med, att i en förening av denna karaktär, det nöjsamma icke helt kunde vara bannlyst, men att främst låta det för medlemmarna nyttiga få företräde. Föreningen skulle vara det centrala, »stammen», på vilken grenar skulle växa ut, och efterföljande redogörelse om de olika grenar, som under årens lopp vuxit, de kraftiga skotten, som ännu består, och de svagare, som frodats en tid och sedan fallit bort.

Föreläsningsbyrån, som hade 2:e sekr. Algot Sandberg som föreståndare, hade redan innan föreningen erhöi egen lokal anordnat föredrag, som hölls i Läroverkets aula. Rektor Hacklin ställde lokalen gratis till föreningens förfogande. 1904 hölls 10 föreläsningar, med sådana erkända föreläsare som lektor Johan Bergman, skollärare F. Dahlgren, handelslärare Gust. Smedman, pastorerna G. Eklund och G. Malmberg.

Sångkören kom till samma år på initiativ av Ludv. Anderson, som även blev dess första ordförande. När diskussionen om lämplig dirigent var före inom styrelsen (som allt skulle



NKF:s sångkör (gamla) vid 10-årsjubileet i Hörsalen 1914.

bestyra) föreslogs musikdirektör Edw. Düring, men ansågs han vara för dyr, varför någon annan nämnde hr Billing, vilket givetvis utlöste stormande jubel. Förslagsställaren avsåg brevbarare Björling, vilken också blev antagen. Den nuvarande sångkören, som började i jan. 1922, hade också Ernst J. Björling som tongivande ledare till en början. Sången har alltid klingat högt och rent under alla år, icke endast vid föreningens sammankomster utan även då det gällt att genom soaréer skaffa fram pekuniär hjälp till något speciellt ändamål.

Sjuk- & Begravningskassan eller »fonden», som den från början kallades, stiftades 1904, sedan en kommitté, som tillsattes på den första årsdagen, utrett frågan och framlagt dess första »reglemente». Kassan har i detta jubileumsnummer avgett särskild berättelse, varför vi här inskränker oss till att konstatera att medlemmen av kommittén och kassans första ordf., revisor Carl F. Collin, har sitt porträtt upphängt bland föreningens övriga hedersledamöter.

Diskussionsklubben bildades även år 1904 med uppgift, som väl framgår av namnet, att bibringa dess medlemmar vana och färdighet i att delta i diskussioner, ävensom att offentligt hålla tal. Dess första ordförande var C. K. S. Carlsson, men redan år 1907 finner vi Frithiof Larson som ledare. Efter några år upphörde tyvärr denna verksamhet för att omkring år 1919 återupstå för en kort tid, nu med Axel Bodecker som ordförande.

NKF:s orkester bildades år 1905 med Aron Andersson såsom ordförande och musiksergeanten R. Buchheim som instruktör och dirigent. 1906 övertog fanjunkare E. Müller taktpippen, och att det uppdraget låg i goda händer kan man förstå när han även dirigerade den berömda Kungl. Andra Livgrenadjärregementets musikkår. Orkestern deltog livligt tillsammans med sångkören i föreningssammankomsterna och soaréerna, men i och med Norrköpings Orkesterförenings tillkomst blev det svårt att hålla samman orkestern. 1917 återupptogs emellertid övningarna med mindre besättning och nu var det Hakon Bothvidson som var ledare.

Schackklubben bildades år 1908 på initiativ av Pehr Bohman, som även blev ordförande. Klubben har under alla åren varit en av de livaktigaste underavdelningarna och inom sina led haft många mästare, såsom Sven Canow, Roland Brynje, Folke Ekström, Olof Sterner, Willy Pettersson m. fl. Schackklubben har avgivit särskild artikel till detta jubileumsnummer, till vilken vi hänvisar.

Ungdomsavdelningen eller, som den då kallades, »Junioravdelningen», tillkom år 1914 på initiativ av dåvarande kassaförvaltaren Alb. Nylin, vilket antogs på extra sammanträde med föreningen i nov. samma år. 1917—19 var anslutningen till denna avdelning störst och nu finner vi en yngling, bärande namnet Sven Lindell, vilken var den som skulle allting bestyra inom juniorens sektion. Det var kanske icke utan en viss tillbakablick på den egna ungdomstiden som gjorde att Sven Lindell under sin tid som ordförande särskilt omhuldade ungdomsavdelningen.



Gruppfoto från en av Tennisklubbens tävlingar.

Ungdom skall ha sysselsättning för att trivas och för den skull bildades år 1920 tvenne specialklubbar, nämligen *Tennisklubben* och *Fotbollklubben*. Den förstnämnda anordnade under ett flertal år turneringar och mästerskapstävlingar och spelstandarden var ganska god på ett par håll. Det förtjänar att anmärkas att klubben var ensam special-sammanslutning i Norrköping, ty NLTK bildades ett par år senare. Fotbollklubben deltog bl. a. i korporationsturneringar med växlande framgång. En annan ungdomsavdelning var *NKF:s Motorklubb*, som bildades år 1926 och anordnade ett flertal utflykter och även tävlingar för motorcyklister. I och med att den dåvarande ungdomen växte i ålder och fick andra intressen, avsmnade alla dessa klubbar.

Bridgeklubben är föreningens yngsta specialavdelning och bildades år 1931 på initiativ av Gust. Edoff, tidigare ordf. i Kontoristföreningen. Första tiden spelades turneringar med s. k. auktionsbridge, men senare har man övergått till kontraktsbridge, vilken är den allt intresse uppslukande tävlingsformen för detta moderna sällskapsspel. Även denna klubb har särskild artikel, till vilken vi hänvisar.

Kvinnliga sektionen är den avdelning, som efter sammanslagningen med Kvinnliga Kontoristföreningen år 1936, handhar de kvinnligas speciella intressen inom föreningen. KKF var på sin tid såsom passiv medlem i SPP med om, att genom pensionsavtal ersätta de arbetsgivare, som ej var



Interiör från nuvarande föreningslokalen.

intresserade av pensionsförsäkring av sina anställda. Genom namnändring till Kontoristföreningen i Norrköping i och med sammanslagningen av de båda föreningarna, är denna möjlighet öppen även för manliga medlemmar.

Språkkurser har allt sedan föreningen erhållit egen lokal kunnat anordnas till billiga avgifter och har en del år även varit helt avgiftsfria. Första åren var det fröknarna Pickering och Adèle Piraly som stod för undervisningen i resp. engelska och tyska. Senare räknade vi fil. mag. Oswald Voigt som vår högt uppskattade språklärare, varefter språklärare Otto Leon Helling tog hand om undervisningen. Fr. o. m. 1946 har man haft egna språkcirklar med anlitande av Brevskolans undervisningsmaterial och med någon stipendiat såsom studieledare.

Biblioteket var en av de första av styrelsens åtgärder för att skaffa medlemmarna förströelse. Huvudparten av bokbeståndet har donerats av medlemmar, den senaste större härleder sig från år 1928, då disponenten Carl Wahren skänkte 1.000 kr., för vilket belopp huvudsakligast lexika och Nordisk Familjebok inköptes.

Kontoristtidningen, föreningens eget organ, startades på förslag av medlemmen redaktör Ernfr. Österlund vid årsskiftet 1913—14. Styrelsen skötte det ekonomiska och träf-

fade avtal med hr Österlund om det redaktionella handhavandet. Från jan. 1919 övertog redaktör Carl O. Swenson redigeringen av tidningen och skötte densamma till dess den efter 28 års verksamhet nedlades år 1941 på grund av en överenskommelse med Handelstjänstemannaförbundet. Tidningen var en god förbindelselänk mellan styrelsen och medlemmarna. De flesta bidragsgivarna hörde givetvis hemma i resp. styrelser, men även åtskilliga »insändare» lämnade opus i olika ämnen.

Denna redogörelse över föreningens inre verksamhet gör ingalunda anspråk på utförlighet. Många utvecklingskeden inom de olika avdelningarna eller klubbarna har måst utelämnas och likaså många namn på medlemmar, som arbetat energiskt på att utveckla och sammanhålla dessa verksamhetsgrenar. De damer och herrar, som varit med om denna utveckling, känner säkerligen den inre tillfredsställelse, som ett väl utfördt värv skänker utövaren av de olika befattningar, som följer med en sådan omfattande verksamhet som våra klubbar har och haft. I vetskap härom, bör det vara en angelägenhet för framtiden att sträva efter, att denna inre verksamhet vidmakthålles och utvecklas med nya grenar, så att de lämnar medlemmarna så rikt utbyte som möjligt. Krafter, som velat medverka härtill, har aldrig saknats och kommer säkerligen ej heller att saknas i framtiden.

1952-2002

Som framgått delades föreningen 1941 i en ideell förening och en lokalförening av Handelstjänstemannaförbundet, vilket innebar att medlemsantalet 1941 sjönk från 425 medlemmar till 225. Verksamheten inom Norrköpings Kontoristförening kom då att bestå i att söka ena kontorister och andra merkantilt verksamma personer, att genom stipendier verka för medlemmarnas utbildning och att genom bidrag och understöd söka bistå medlemmar och andra behövande. Religiösa, politiska och fackliga frågor är uteslutna från föreningens förhandlingar (Stadgarna § 2).

Under femtiotalets senare hälft kulminerade textilkrisen i Norrköping, vilket uppenbarligen påverkade föreningens verksamhet, som blev alltmer förlusttyngd. År 1960 blev en vändpunkt i föreningens historia i det att hyreskontraktet på föreningens lokal måste sägas upp och lokalen frånträdas. Därefter har föreningens verksamhet inte varit av den aktiva art som tidigare utan verksamheten har inriktats på att förvalta de donationer, som anförtrots föreningen. Föreningen saknar alltsedan 1960 egen lokal. Sammanträden hålls på lämpliga styrelsemedlemmars kontor. Föreningens arkiverade handlingar förvarades under många år på Tubbin och Melander AB:s lager men återfinns idag i Folkörelsernas Arkiv i Norrköping.

Norrköpings Kontoristförenings Manskör återfinns numera som verksamma inom ordenssällskapet W 6 i Norrköping. Kören, som i år firar sitt åttioårsjubileum, framträder såväl i föreningens som i W 6 namn.

Föreningens besvärliga ekonomi innebar att det krävdes krafttag för att komma till rätta med problemen. Under åren 1961-1972 leddes föreningen av Anders Tubbin, som med skicklighet och energi fick föreningen på fötter. Han blev sedan föreningens förste och hittills ende hedersordförande vilket uppdrag han innehade till sitt frånfalle år 1998.

Föreningens ekonomiska förvaltning har anpassats efter tidens krav. Föreningen och fonderna har, om destinatärer finns, ett intresse av hög direktavkastning, som kan delas ut. Omvända förhållandet gäller om det är svårt att finna mottagare av utdelningsbara medel. Under tiden fram till 1985 hade föreningen och de anknutna fonderna mycket medel placerade i s.k notariatlån. Därefter har aktieplaceringar övervägt. Den mest betydande posten utgöres av aktier i Holmens Bruk AB, vilket bolag under 1999 och 2001 genomfört betydande extrautdelningar, vilka ökat föreningens och fondernas utdelningsbara medel. Föreningens aktieinnehav är till viss del grundfundsmedel, som inte kan avyttras utan vidare. Ett av de ursprungliga innehaven var i Drags Aktie Bolag, vilket innehav genom uppköp och byten övergick i aktier i Asken. Vid uppköpet av Asken noterades stiftelsens ingående köpeskilling till 25 öre per aktie medan givetvis saluvärdet var skyhögt. Innehavet från Drags, i SE-banken och större delen av aktierna i Holmen härrör från direktören för Drags, Edward Blombergh och hans maka Ida. Övriga anknutna stiftelser som idag är aktiva är prokuristen Edward Anderssons julgåva, som använts för många behjärtansvärda ändamål. Vidare finns den 1970 tillkomna



NORRKÖPINGS KONTORISTFÖRENING

Norrköpings Kontoristförening inbjuder
sina medlemmar med respektive till

JUBILEUMSMIDDAG

med dans till orkester

PÅ SÖRBY HERRGÅRD
Lördagen den 12 oktober 2002 kl. 18.00

för att högtidlighålla föreningens 100-årsjubileum.

Kuvertavgiften per person kr 380:- inkluderande
välkomstdrink, 3-rätters middag, vin till maten samt kaffe avec

Klädsel: Kavaj

O.s.a. samt betalning Kontoristföreningen
tillhanda senast den 21 september 2002.

Anmälan kan göras per:
Post: Norrköpings Kontoristförening, Box 618, 601 14 Norrköping
Email till lana.ahren@swipnet.se
Tel: Margareta Ljung 011-17 11 61 (bost.)

Kuvertavgiften sätter Du in på Bg 364-7997
Glöm inte ange Ditt namn samt namn på medföljande gäst.

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen

tionen "Iwan och Vera Larssons donationsfond" till förmån för äldre behövande kontorister bosatta i Norrköping. År 1975 övertog Kontoristföreningen från Norrköpings Fabriksförening förvaltningen av Carl Gustaf Westerholms donationsfond. Övriga stiftelser, som av olika skäl är mindre aktiva, är fröken Maria Pehrssons donationsfond, grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz' donationsfond samt Torwald Ringstrands donationsfond. Olga och Carl Kalins donationsfond har som förmånstagare Manskören, men har ett mindre kapital. Föreningens~ egna fonder/stiftelser är samtliga av mindre dignitet.

Genom Stiftelselagen(1994:1220) är samtliga fonder, såväl föreningens egna som de anknutna, att anse som stiftelser. Det innebär en betydligt större administration och krav på bokföring. Tre stiftelser är bokföringsskyldiga och registrerade medan övriga endast faller in under den allmänna tillsynen enligt lagen. Samtliga stiftelser som föreningen bestämmer över är föremål för revision av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Stiftelsernas ändamål har

inneburit att de varit föremål för fullständig skattebefrielse.

Föreningen har idag 459 registrerade medlemmar. Då medlemsavgiften erläggs för medlemmens livstid och föreningen mycket sällan informeras om medlemmarnas frånfalle vet vi inte exakt hur många medlemmarna är. Genom ett idogt arbete som inleddes inför jubileet 1992 har vi numera kännedom om de flesta medlemmars personnummer och därmed kan vi vid behov kontrollera aktuella personuppgifter.

Kontakterna med medlemmarna har upprätthållits genom årsmötena, som brukar äga rum i slutet av mars varje år, samt genom jubileumshögtidligheter vart femte eller vart tionde år. De senaste jubileerna har ägt rum 1982 och 1992 och nu har vi nått fram till ett första hundraårsjubileum.

De följande avsnitten visar foto på nuvarande styrelse, en förteckning över föreningens 19 olika ordföranden samt ett mindre fotocollage.

2002 års styrelse



Från vänster:

Föreningens ordföranden under åren 1902-2002

1902-1903	Henning Malmberg	1944-1954	Torsten Larsson
1904-1906	Gustaf Kjellberg	1955-1960	Åke Byrge
1907-1908	Edward Bohman	1961-1972	Anders Tubbin
1909	Ernst Thelander	1973-1974	Lars Johansson
1910-1913	Edward Bohman	1975-1977	Ingrid Claesson
1914-1924	Frithiof Larson	1978-1979	Lars Kvarby
1925-1927	Thor Nilsson	1980-1982	Roger Jansson
1928-1929	Gustaf Edoff	1983-1986	Birgitta Niklasson
1930-1937	Ejnar Fernström	1986-	Lars Falkenlind
1938-1948	Sven Lindell		

Fotocollage







NORRKÖPINGS KONTORISTFÖRENING

Lokalförening av Handelstjänstemannaförbundet.

Föreningens lokal: Norra Kungsgatan 23, Norrköping. Tel. 1693.

Förbundsexpeditionen: Apelbergsgatan 58, Stockholm. Tel. 10 23 67.

Ombudsmän: Notarie Wilhelm Klingberg och Eric Ruhnбом.

Handelstjänstemannaförbundet har till uppgift att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, sociala och intellektuella intressen.

Inom sig bjuder Norrköpings Kontoristförening sina medlemmar:

SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA
på solid grund. Billiga avgifter. Liberala villkor.

PLATSFÖRMEDLING
kostnadsfri. Ansluten till Kontorens Platsförmedling, landets största förmedlare av kontorsplatser.

UNDERSTÖDSFOND,
som lämnar understöd till medlemmar, som därav styrka sig vara i behov.

EDV. A. ANDERSSONS JULGÅVA.
Utdelar vid juletid visst belopp till behövande kontorister.

ÄNKE- OCH PUPILLKASSA,
som lämnar understöd till avlidens medlems närmaste anhöriga.

STIPENDIEFOND,
som årligen utdelar stipendier för utlandsresa åt medlem, som av styrelsen utses bland de sökande. (Lägst ålder 20 år.) Stipendiefondens storlek f. n. 20,000 kr.

SPRAKKURSER
för såväl nybörjare som mera försigkomna. Föreningen betalar viss del av avgifterna.

BOKFÖRINGSKURSER
under kompetent ledning.

BIBLIOTEK
med en rikhaltig samling fack- och skönlitteratur. Hemlån, utan avgift, förmedlas fredagar kl. 20—21.

UNGDOMSKLUBB
med sektioner för föreningsfrågor, sport, teater o. s. v.

SCHACKKLUBB,
som meddelar undervisning och anordnar tävlingar i det ädla schackspelet.

SÅNGKÖR,
som lämnar tillfälle till körsång under kompetent ledning.

BRIDGEKLUBB.
Speldag varje måndag.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING.
Låga premier.

SAMKVÄM,
med kamratligt umgänge och god underhållning.

KONTORIST-TIDNINGEN,
föreningens eget organ, utkommer varje månad.

FÖRENINGSLOKALEN
hålles öppen varje dag kl. 12—22; måndagar och fredagar kl. 12—24. Rikhaltig samling tidningar och tidskrifter. Servering.

FÖRENINGSAVGIFTERNA ÄRO:
Aktiv medlem kr. 1: 50 per månad, som betalas kvartalsvis i förskott. Vid arbetsinkomst icke överstigande 150 kr. per mån. utgår avgiften, efter anmälan härom till styrelsen, efter kr. 1: — per mån. Passiv medlem betalar kr. 10: — per år.

Uppbörd av medlemsavgifter.

Uppbördsman: Iwan Larsson, tel. "Ericsson & Horn-dahl" eller 4412.

Uppbördsassistent: Andrea Göthberg, tel. 8365 eller 6755.

Uppbörd å föreningslokalen: Varje måndag kl. 20—21. Under tiden 15 maj—15 sept. endast under första helgfria måndagen i varje månad.

Postgiro-konto: 7 4 7 9 1.



TUPP-KVALITET

är

TOPP-KVALITET

nu som för 100 år sedan

NORRKÖPINGS BOMULLSVÄFVERI AKTIEBOLAG